



*Nu weet ik, Heer,
hoe groot Gij zijt
en buig mij
voor Uw Majesteit.*



In dankbaarheid herinneren
wij ons

GERARD VAN INGEN

echtgenoot van
Bertha Pöschkens

Geboren te Oss op 25 april
1901.

Overleden te Heerlen op
21 juni 1979 in het De Wever-
ziekenhuis.

Goede God, in Uw handen ligt ons le-
venslot. Gij hebt de tijd van eeuwigheid
bepaald, waarop wij moeten scheiden
van allen, waarvoor wij zorgden en die
ons dierbaar waren. Uwe besluiten zijn
wijs en goed, al kunnen wij ze niet be-
grijpen. Daarom buigen wij in onder-
worpenheid ons hoofd voor U en nemen
de dood uit Uw vaderhanden aan.

Mijn lieve vrouw, vele zorgen hebben
onze liefde verinnigd. Het plotseling
heengaan is daarom zo zwaar voor U
te dragen. God zal U vertroosten en
versterken.

Onze kinderen zullen trachten, door
hun liefde, U het alleen zijn te verzach-
ten. Eens komt de dag waar iedere
traan wordt weggewist en zij, die in
Christus geleefd hebben zullen ver-
rijzen.

Oprecht dank voor Uw medeleven bij het over-
lijden en de begrafenis van hem die ons dier-
baar was.

Fam. v. Ingen

De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 4 augustus a.s. om 19 uur in de parochie-
kerk te Rimbürg.

Begrafenisond. - M. Lindeman - Tel. 045-313197