





Laten wij bidden, zoals de Kerk  
bidt voor de overledenen, vooral voor

## **GERARD JOSEPH HUBBEN**

Lid der Brancardiersver. „Limburg-  
se Bedevaart naar Lourdes” en He-  
rencongregatie

echtgenoot van

## **Maria Elisabeth Kremers**

De overledene werd geboren 2 aug. 1893 te Kerkrade en is in vrede met God heengegaan in het Ziekenhuis te Kerkrade, twee dagen na zijn 69e verjaardag op 4 aug. 1962 en in gewijde aarde neergelegd te St. Pietersrade 8 aug. d.o.v., wachtend op zijn algehele verlossing.

De rust die hij zich zelf nooit gunde, heeft O.L. Heer hem nu opgelegd.

Liefste vrouw van uit deze eeuwige rust zal ik uit dank voor uw liefde, zorg en goedheid voor u vragen troost in uw leed en moed en kracht in uw ziekte.

Mijn goede kinderen, in het bijzonder Leo, mijn lieve kleinkinderen, ik dank jullie voor alles wat gij voor mij gedaan hebt; het is mij nu een grote troost te weten dat uw gebeden en uw viering van het Eucharistische offer voor mij betekenen de genoegdoening van mijn tekorten. Dezelfde dood, die ons nu scheidt, zal ons eens voor eeuwig herenigen.

Beste familie, vergeet mijn menselijke zwakheden, zoals wij zwakke mensen die allen hebben en bidt voor mij.

Zieken en lijdende mensen van de bedevaarten naar Lourdes, zeer vaak heb ik uw smarten mogen lenigen en een beetje mogen helpen, helpt nu mij.

Laten wij allen samen bidden met de Kerk:

Geef Jozef de eeuwige rust  
en het eeuwige licht verlichte hem.