



Carlo Dolci pinxit

Mater dolorosa

*Bid voor ons, zeer bedroefde Moeder, opdat
wij waardig worden van de belofte van Christus*

Jezus † Maria † Joseph.

Bid voor de ziel van zaliger

Anna Lucia Houtermans,

Weduwe van

Petrus Joannes Leonardus Speetjens.

De dierbare overledene werd geboren te Voerendaal, den 23 Juni 1860 en overleed te Oud-Valkenburg, den 29 October 1928, na eene kortstondige ziekte, voorzien van de Genademiddelen der H. Kerk.

Waakt! want gij weet niet in welke ure uw Heer zal komen. Matth. XXIV. 42.

Zij was eene moeder waardig om in de gedachtenis der braven te leven.

II Mach. VII 20.

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en onthield zich van het kwaad. Jud. VIII 8.

Mijne dierbaren! treurt niet, onze scheiding is niet voor eeuwig; eenmaal zullen wij ons wederzien, doch bidt voor mij, opdat mijne ziel weldra het volle geluk des hemels moge bezitten.

LAAT ONS BIDDEN.

Neem, Heer, Uwe dienares Anna Lucia in Uwe genade aan, opdat zij, voor de wereld gestorven, voor U leve, en wat zij uit menschelijke zwakheid misdaan heeft, dat worde haar door Uwe barmhartigheid kwijtgescholden. Door Jezus-Christus onzen Heer. Amen.

Onze Vader. — Wees Gegroet.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.