



Gedenken wij in onze gebeden

Theodoor Housen

Hij werd te Kerkrade geboren op 29 december 1926 en overleed vrij plotseling, voorzien van het H. Oliesel, op 26 november 1972 te Terwinselen.

Ieder mensenleven kent zijn eigen vreugde en verdriet, zijn eigen goede en kwade dagen. Zijn korte leven werd gekenmerkt door harde tegenslagen, die hij met veel pijn heeft weten te verwerken.

Geen mens is alleen maar goed, of alleen maar slecht; wij willen hem in onze herinnering laten voortleven als een mens met een goed hart, die gezocht heeft naar een beetje geluk in zijn leven.

Gebed

Heer onze God, Gij zijt barmhartig en goed. Wij bidden U voor onze dierbare overledene, geef hem de vrede en de vreugde van het eeuwige leven bij U. Dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer, die met ons is, vandaag en alle dagen tot in de eeuwen der eeuwen Amen.

Wij danken U voor Uw blijken van deelneming, ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene.

Familie Housen.
Familie Scheeren.

De zeswekendienst wordt gehouden in de kerk van de Blijde Boodschap, Rolduckerveld-Kerkrade, op zondag 7 januari 1973, om 10 uur.