



Guido Reni

EGO DEDI TIBI SCEPTRUM REGALE :
ET TU DEDISTI CAPITI MEO SPINEAM
CORONAM . . .

In het H. Misoffer en de gebeden der gelovigen
wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Maria Barbara Elisabeth Houben

Echtgenote van

Jan Hendrik Janssen

Geboren te Elsloo, 6 Juni 1896 en overleden
te Rimborg op Vrijdag 14 April van het heilig
jaar 1950, gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Gij hebt ons, o Heer, het dierbaarste genomen wat wij op aarde bezaten, onze goede, lieve moeder. Een moeder vol levenslust, in de volle kracht van haar leven. Een moeder vol goedheid en toewijding, maar ook vol energie. Een moeder die met bewonderenswaardige blijheid de zorg droeg voor haar man en haar vele kinderen.

Is het wonder dat velen met diepe eerbied staren naar die voor immer gesloten ogen, die zoveel blijheid hebben uitgestraald? Maar dan gaan onze blikken ook naar boven: „O, God, wij danken U voor die voortreffelijke vrouw, die zorgzame Moeder en smeken U help ons 't kruis te dragen, waarmede gij ons gebukt doet gaan en geef haar de eeuwige rust.”

Maria, onze hoop, ontferm U onzer.

(300 d.a.)