

De Familie dankt U hartelijk voor uw meeleven betoond bij het overlijden en de uitvaart.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 6 juni om 11.30 uur in de St. Petruskerk te Sittard.



Wil in uw gebeden gedenken

## **Bèr Horsmans**

Echtgenoot van

**Fien Eijkenboom**

Onze dierbare overledene werd geboren te Grevenbicht 23 febr. 1902. Hij overleed te Sittard - voorzien van het Sacrament der zieken - 19 april 1982. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben wij hem 23 april aldaar begraven.

---

Verlangend zag heel de grote familie Horsmans uit naar 2 juni van dit jaar als de diamanten bruiloft van Bèr Horsmans en Fien Eijkenboom gevierd zou worden. Maar dat oprechte verlangen naar dat grote feest, waar iedereen zich zo veel van voorstelde, werd toch wat getemperd door een gevoel van spanning: „Zouden ze het allebei halen ? Zou vooral opa Horsmans, wiens gezondheid zienderogen begon na te laten, de grote dag halen ?” En al hielden wij allen er wel rekening mee, al hadden wij allemaal onze zorg of het wel

zou lukken, zijn dood kwam voor ons toch onverwacht, snel, ja te snel ! En wij allen, die hem zo graag ten afscheid een hand of een kus gegeven hadden, wij allen, die hem zo graag bedankt hadden voor zijn goedheid voor zijn inzet en belangstelling voor heel onze familie, van groot tot klein, van oud tot jong, wij hebben die kans niet gekregen. Verliezen wij allen, zijn kinderen, zijn schoonzons en schoondochters, zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen zo veel in hem, die onze vader, onze schoonvader, onze opa en overgrootvader was, onpeilbaar is dit verlies voor ma die bijna 60 jaar werkelijk alle lief en leed met hem gedeeld heeft. Levend in de paastijd, waarin wij met de kerk de verrijzenis van de Heer vieren, die het onderpand en waarmerk is van onze eigen verrijzenis, willen wij troost putten uit het geloof van de kerk, dat ook ons geloof is, dat wij - door de verrijzenis van de Heer - geroepen zijn tot en bestemd zijn voor het eeuwig geluk. Wij hopen en bidden dat dit eeuwig geluk nu al zijn deel moge zijn.

Bèr Horsmans, rust in vrede.