

Jezus † Maria † Joseph

Gedenkt in Uw gebeden
de ziel van zaliger

Margaretha Anna Hoim

echtgenote van

Frans Julius Pöschkens

geboren te Knurow (P.) 21 juli 1910 en
overleed in het Ziekenhuis te Heerlen
15 januari 1968 voorzien van de H. Sa-
cramenten der Zieken.

In eenvoud der harten wandelde zij
voor Gods aanschijn. De ijdelheid der
wereld beminde zij niet, maar zij was
bezorgd de Heer te behagen. Voor
wie in U geloven, wordt het leven ver-
anderd, niet weggenomen terwijl de
woning van het aards verblijf vergaat,
wordt een eeuwige woonplaats in de
hemel bereid.

Dierbare echtgenoot en kinderen, wilt
niet treuren, ik blijf voor U bidden in
de hemel. Gij hebt nu wel droefheid
maar ik zal U weerzien en Uw hart
zal zich verblijden.

Zij ruste in vrede.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

De pl. zeswekendienst heeft plaats op
zaterdag 24 februari a.s. om 8.30 uur
in de parochiekerk te Rimbürg.