



Ter herinnering aan Paul HÖFTE,

geboren te Geleen op 5 juli 1925  
overleden te Sittard op 10 augustus 1984

*Onverwachts ben je van ons heengegaan, te jong, en toch, het leek alsof je erop was voorbereid.*

*Nadat je het zakenleven had verlaten, kon je je toeleggen op wat je werkelijk aan het hart lag: mensen.*

*Zo maakte je van de nood een deugd, aan het materiële was je nooit veel gelegen.*

*Je had behoefte aan ruimte voor jezelf, maar liet ook ruimte aan anderen.*

*Je ervaring werd tot wijsheid  
Zo kon je een steun zijn voor velen.*

Paul, we danken je voor jouw zijn