



† IN MEMORIAM

In het H. Misoffer en gebed van priesters en gelovigen  
wordt aanbevolen de Zeereerw. Heer

## JOHANNES HUBERTUS HEUSCHEN

*Pastoor St. Joseph-Arbeider te Brunssum  
Rector Gregoriusziekenhuis te Brunssum*

Geboren te Nieuwenhagen 24 februari 1912. Priester gewijd te Roermond 25 maart 1939. Kapelaan te Berg en Terblijt '39-'43. Kapelaan te Schandelen '43-'44. Kapelaan te Margraten '44-'53. Kapelaan te Maastricht, H. Theresia, '53-'55. Bouwpastoor te Brunssum, H. Joseph, 1955. Gesterkt door de H.H. Sacramenten overleed hij te Heerlen 20 februari 1961.

Met het geven van het askruisje, het teken van vasten en boete, heeft hij afscheid genomen van zijn parochianen. Zijn laatste woord aan ons was een vermaning: „Gedenk mens, dat gij stof zijt”. Dit zo onverwachte heengaan plaatst ons midden in het mysterie van Gods handelen met de mens en maakt ons bewust de broosheid en de totale afhankelijkheid van ons bestaan.

Met energie heeft hij zijn taak als bouwpastoor aangepakt en reeds na vijf jaar zag hij de nieuwe kerk ingezegend. Daarmee was een machtig stuk werk vervuld van zijn taak als herder. Vanuit het besef dat met de bouw zijn taak niet was voltooid wist zijn gloedvolle woord over de liefde, gevoed uit de Eucharistie, in veler harten een openheid te wekken die de christelijke gemeenschap van de parochie ten zeerste heeft bevrucht.

Dierbare ouders, familieleden, goede parochianen en trouwe vrienden, hebt dank voor uw liefde, uw steun en uw gebed. Bedenkt dat wij in de gemeenschap van de Kerk nog bij elkaar zijn. Ik zal, in Christus, waken over U. Bidt gij voor mij.