

4414

Kruisiging (13e eeuw)
Kreuzigung (13. Jahrh.)
La Crucifixion (13ème s.)

Uitgeverij C. K. Z. Zeist
Aries Verlag München





Wil in uw gebeden gedenken

PIERRE HERMANS

echtgenoot van

ANNA WANDERS

Onze dierbare overledene werd geboren te Roermond 27 april 1911. Hij overleed - voorzien van het Sacrament der zieken - te Sittard 17 jan. 1980. Na een plechtige Eucharistieviering in de St. Petrus-kerk te Sittard hebben wij 22 jan. afscheid van hem genomen.

Een van de vertrouwde figuren is met het overlijden van Pierre Hermans uit het stadsbeeld verdwenen. Jaren en jaren was hij praktisch dagelijks op pad om de premies van het ziekenfonds te innen en honderd en een kwesties rond ziektekostenverzekeringen enz. met de mensen te regelen. Hij deed dat alles secuur, op dag en tijd, tot volle tevredenheid van zijn directie en zijn cliënten.

Zo kende onze stad Pierre. Zijn goede vrouw en kinderen kenden hem als de trouwe echtgenoot, de zorgvolle vader, voor wie niets te veel was als het ging om het welzijn van de zijnen en als de opa, die zo trots was op zijn kleinkinderen.

Hij is voor ons een voorbeeld geweest van plichtsbetrachting, van trouw aan het geloof der vaderen, ook in voor de kerk roerige en moeilijke tijden, van trouw ook aan 'n geregelde religieuze practijk. Het geloof heeft hem, die zoals zo velen met schrik en vrees de dood zag naderen, de troost gegeven dat hij eens onsterfelijk zou verder leven bij de Heer.

Pierre Hermans, rust in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden zondag 2 maart a.s. om 10.00 uur in de kerk van de H. Michaël (aan de Markt) te Sittard.
