



In dankbare herinnering aan

## FRANS HERMANS

weduwnaar van

Paula Diederer

Geboren 10 maart 1920 te Rimbürg.

Overleden 24 augustus 1986 te Rimbürg, gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

Begraven na een plechtige uitvaartdienst  
28 augustus d.o.v. in zijn geboorteplaats.

De overledene werd geboren en getogen in Rimbürg. Vanzelfsprekend dat hij later in de mijnindustrie terecht kwam. Ruim dertig jaren was hij werkzaam bij de Laura en Julia te Eygelshoven. Hij bouwde zijn eigen huis, zoals destijds gebruikelijk, en leefde gelukkig met zijn vrouw en twee kinderen. In zijn tuin zocht hij zijn ontspanning, want veel eisen stelde hij niet aan het leven. In zijn dorps-gemeenschap was hij overbekend vanwege het „kamers schieten” bij feestelijkheden zoals b.v. Primitzfeesten. In 1980 stierf vrij plotseling zijn lieve vrouw Paula. Een onoverkomelijk verlies voor hem. Ineens was

hij alles kwijt. Het hart van zijn leven was weg. Hij raakt ontregeld. Zijn dierbaren hebben alles gedaan om weer harmonie in zijn bestaan te brengen. Het mocht niet lukken. Voor hem heeft het leven zijn zin verloren en onrustig zijn zijn dagen. Nu wij allen getroffen zijn door zijn onverwacht heengaan, troosten wij ons met de gedachte dat de Heer hem de rust zal geven, die hij in dit leven niet meer kon vinden.

Het is moeilijk om in de gegeven omstandigheden een mens in enkele regels te typeren. Maar toch moeten we zeggen dat de woorden van St. Paulus in één trek wel het best weergeven dat de overledene zich als taak had gesteld: dienstbaar te zijn voor iedereen. Allereerst voor zijn gezin, maar verder ook voor de vele vrienden die een beroep op hem deden.

Moge God hem nu de vreugde geven die hij altijd aan anderen wist te geven.

Wij danken U hartelijk voor uw medeleven.

### **Kinderen en kleinkinderen.**

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdagavond 4 oktober 1986 om 19.00 uur in de kerk van de H. Drieuldigheid te Rimbürg.

---

Begr. & Crem. Ver. St. Jozef U.o.W. Tel. 311978