



Ter herinnering aan

# Barbara Hermans

echtgenote van

## Wim Fouwels

Zij werd geboren op 11 juli 1918 te Ubach over Worms  
en overleed op 7 mei 2010 te Kerkrade.

Na de plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk  
H. Drievuldigheid te Rimburg-Landgraaf op 12 mei, hebben wij  
haar op de begraafplaats aldaar te rusten gelegd.

Wij danken u voor uw blijken van medeleven en aanwezigheid.

Wim, kinderen en kleinkinderen.

De zeswekdienst zal plaats vinden op zondag 20 juni 2010  
om 10.00 uur in bovengenoemde kerk.

*Beetje bij beetje moesten wij je verlaten.  
We konden uiteindelijk niet meer met je praten.*

*De blik, de stilte, dat deed ons vaak zeer.*

*De mam van vroeger was je niet meer.*

*Misschien merkte je wel ons stille verdriet,  
maar helpen konden wij je niet.*