



De ziel, die in  
den Heer ontslapen is,  
sterft niet, zij keert tot  
God terug, die het  
ware leven is.

(H. Franziscus van Sales.)

Jezus † Maria † Joseph † Gerlacus  
Gedenk in uwe godvruchtige gebeden  
de ziel van zaliger

## **Johannes Martinus HENDRIX**

Prefekt v. d. H. Familie, sectie Vroenhof  
Lid v. d. „Vereenigde Vrienden“

echtgenoot van

## **Maria Gertrudis Maussen.**

Geboren te Eijs-Wittem, 15 Maart  
1876 en plotseling overleden te Meerssen  
voorzien van het H. Oliesel, 25 Juni '44.

De Begrafenis vond plaats op het  
R.K. Kerkhof te Houthem-St. Gerlach,  
28 Juni d.a.v.

---

Wees bereid, want gij weet niet  
wanneer de Zoon des Menschen komt.

Hij was een man van groote plichts-  
betrachting, bemind en geacht door allen  
om zijn eenvoud, zijn vredelievend  
karakter en om de goedheid zijns harten.

De rust van het geweten in het uur  
van den dood is het begin van de  
beloening voor den rechtvaardige; deze  
is gestorven volkomen op den Heer  
vertrouwend.

Gij mijne geliefde echtgenoot, kinde-  
ren en familie, weent niet over mijnen  
dood, maar veeleer bidt voor mijne ziel,  
opdat zij zoo spoedig mogelijk ruste in  
vrede.

Vaartwel! tot weerziens in den  
Hemel.

Jezus, Maria, Joseph, verlicht ons,  
komt ons te hulp, maakt ons zalig.

(200 d. aflaat, Paus Leo XIII.)