



DE ZOON
DES MENSEN
ZAL KOMEN
OP EEN UÛR
DAT HIJ
NIET
VERWACHT
WORDT



Als ge bidt, denkt dan aan de ziel van
Paulina Johanna Maria Hendriks
weduwe van
Frans Meuters

De dierbare overledene werd geboren te Weert 29 april 1900 en overleed in het St. Jozef-ziekenhuis te Kerkrade, op 2 maart 1969.

Een braaf en godvrezend christenmens is van ons heengegaan. Zij stelde zich geheel in de dienst van Christus en al haar handelingen waren daar op gericht, daarom vertrouwen wij op God, dat Hij voor haar een genadig rechter zal zijn, die Zijn dienstmaagd haar Eeuwig Loon zal geven. Daarom bidden wij:

God ontferm U liefdevol over de ziel van deze dierbare christenmens en geef, dat wij haar in de vreugde van het eeuwige leven mogen weerzien door Christus onze Heer.

Voor de innige deelneming, ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van onze goede en zorgzame zuster, schoonzuster, tante en nicht

Paulina Johanna Maria Hendriks

betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Hendriks
Familie Meuters

Kerkrade, 6 maart 1969

De plechtige ZESWEKENDIENST zal gehouden worden op ZATERDAG 19 APRIL, a.s. om 9 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Mechelen.