





In dankbare herinnering aan

# Mathilde Zitzen-Heijnen

weduwe van

## Josef Zitzen

*Mam werd geboren te Kerkrade op 13 februari 1911. Ze overleed in het ziekenhuis te Heerlen op 18 juli 2009, in de gezegende leeftijd van 98 jaar. We hebben afscheid van haar genomen tijdens een eucharistieviering in de kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch op donderdag 23 juli 2009, waarna ze overgebracht is naar het crematorium te Heerlen.*

Dankbaarheid overheerst, bij het overlijden van onze moeder en oma. Dankbaar zijn we dat we haar zo lang in ons midden mochten hebben, dankbaar voor de manier waarop ze haar gezegende leeftijd heeft bereikt, en dankbaar dat haar aan het einde van haar leven een lange lijdensweg bespaard is gebleven. Na een zware week in het ziekenhuis, waar ze nog bewust zo goed en zo kwaad als het ging het Sacrament van de Zieken heeft meegekregen, is ze in alle rust ingeslapen.

Mam was een bijzonder mens. Hard werken en zorgen was haar eigen, van vroeger uit al, als oudste van een groot gezin op de boerderij. Ze ging graag naar de middelbare school, maar kon die helaas niet afmaken omdat haar hulp thuis hard nodig was. Toch heeft ze voor zichzelf daar de basis gelegd voor haar brede interesse in heemkunde en natuur, die ze tot het laatst toe heeft gekoesterd. Ze las er graag over en haar tuin was haar paradijs: de oude planten werden tot in de puntjes verzorgd en alles werd gestekt.

Ze was oud geworden, maar wist haar geest altijd fit en jong te houden en maakte ondanks haar hoge leeftijd zeker geen aanstalten om te vertrekken. En over boerderijen en boerenfamilies te vertellen was haar grote hobby.

Toen ze in 1939 met pap trouwde, is ze in Rimburch komen wonen, in het huis waar ze nu nog steeds verbleef. Met alles wat er te doen was in het dorp, deed ze altijd graag mee. De foto op de voorkant is nog van het Festival des Arts '09, twee weken voor haar dood. Groot was de klap toen pap haar ontviel in '95, nadat ze 56 jaar getrouwd waren geweest. Zwaar was het ook voor haar als oma dat een van haar kinderen een zoon moest afstaan. Als moeder was ze zorgzaam en bezorgd en heeft ze haar zonen altijd in alles gesteund. Als oma was ze bijzonder trots op haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Mam, oma, overgrootmoeder, we zeggen je dank voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend. Je was een zeer gelovige vrouw: je leven was er een van bidden en werken. Dat je nu bij God in Wie je zo geloofde en op Wie je zo vertrouwde vrede mag vinden en eeuwig leven, samen met allen die je in de dood zijn voorgegaan. Rust zacht.

Kinderen,  
kleinkinderen  
en achterkleinkinderen.

De familie is u zeer erkentelijk voor alle blijken van medeleven na het overlijden en bij de uitvaart van moeder.

*U bent uitgenodigd voor de zeswekendienst die zal plaatsvinden op zondag 30 augustus om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk.*