

Ter herinnering aan

## **Willem Hubertus Heijen**

echtgenoot van

### **Maria Francisca Petronella Hanzen**

Hub werd geboren te Rimburch op 9 augustus 1938 en overleed, voorzien van het H. Oliesel te Landgraaf op 19 november 1996. Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch op 23 november d.o.v. vond de crematie plaats in het crematorium te Imstenrade-Heerlen.

Voor uw medeleven bij het overlijden, alsook uw aanwezigheid bij de plechtige uitvaartdienst en crematie zijn wij u zeer dankbaar.

#### **Mia, kinderen en kleinkind.**

De plechtige zeswewekendienst zal gehouden worden op zaterdag 18 januari 1997 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Rimburch.

Vandaag nemen we afscheid van Hub, van één kant opgelucht omdat hem verder lijden bespaard is gebleven en van de andere kant bedroefd om zijn plotselinge heengaan. Hij blijft in onze herinnering als een man die hield van zijn gezin en kleinkind. Hij hield van de natuur en van zijn tuin. Schilderen was ook een hobby, zo maakte hij mooie schilderijen van de natuur. Wij zullen hem missen, maar gunnen hem nu de rust die hij zozeer verdient.

De mens is slechts een schakel,  
waarvan men eeuwen smeedt,  
maar wie kan dat beseffen  
zonder droefheid, zonder leed?  
Maar ik, die zoveel jaren  
van jouw levensalbum las,  
weet dat jij in der eeuwen ketting  
niet de zwakste schakel was.