



HEILIGE JOZEF  
patroon der goede dood,  
« In U stel ik mijn betrouwen ».

JEZUS † MARIA † JOZEF  
†

Bid voor de ziel van zaliger

JAN WILLEM HEIDENDAEL

Weduwnaar van

ANNA GERTRUD BECKERS

Geboren te Waubach 7 April 1865, overleed hij aldaar  
voorzien van de H. Sacramenten 13 Juni 1934.

Die den Heer vreest zal gelukkig zijn op het einde zijns  
levens en zal gezegend worden op den dag van zijn dood.  
Eccl. 1-13.

De vreeze Gods bezielde hem en deed hem wandelen  
op den weg, welke het geloof voorschrijft. Als jongeling,  
als echtgenoot en vader, was hij steeds een voorbeeld van  
een katholiek van de daad, rechtvaardig in handel en  
wandel, arbeidzaam en vlijtig, vereenigend het „bid en  
werk”, vol eerbied voor den priester.

Vol kruisjes en wederwaardigheden was zijn leven, doch  
hij droeg alles met geduld in den geest des geloofs. Altijd  
bezig kende zijn levendige geest geen rust, zelfs niet toen  
hij meende lichamelijke rust te mogen nemen. Toen voor  
zeven maanden zijn goede echtgenoot hem door den dood  
ontviel, openbaarde zich spoedig een ongeneeselijke kwaal,  
welke hevige pijnen en slapelooze nachten meebracht, en  
hem den dood onder de oogen deed zien — en na 's morgens  
nogmaals de Troostmiddelen der Kerk ontvangen te  
hebben, ging hij tegen den avond heen om het loon te  
ontvangen den trouwen dienstknecht weggelegd.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, weent niet, maar  
herinnert u vaak hoe uw vader heeft geleefd, volgt hem  
na, helpt elkander en ook gij zult eens gerust sterven,  
Gedenkt moeder en mij in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Jezus, op U vertrouw ik.