



In U, o Heer, heb ik mijn vertrouwen gesteld.

En vous, Seigneur, j'ai mis mon espérance.

JEZUS † MARIA † JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger

Adrianus Heeren

Echtgenoot van

Anna Gertrud Bost

In het landelijke Bosschenhoofd (N.Br.) geboren, 21 Februari 1904, toog hij na Zuid-Limburg om daar, als mijnwerker, het dagelijksch brood te verdienen voor zich en de zijnen. Op de Hendrik overviel hem onverwachts de dood, 20 November 1943, toen hij zich weer voor de eerste maal na zijn ziekteverlof na zijn werk had begeven.

Weest bereid, want de menschen Zoon zal op een onverwacht uur komen!

Voor hoeveel mijnwerkers' zijn deze woorden al geen werkelijkheid geworden? Kameraden van den overledene, Uw beroep brengt groote gevaren met zich mede. Denkt gij daar altijd voldoende aan? Zijt gij ten allen tijde bereid om voor den eeuwigen rechter te verschijnen?

Blijft de dringende waarschuwing van Christus indachtig: Welk voordeel heeft de mensch er bij de heele wereld te winnen, als hij schade lijdt aan zijn ziel.

Dierbare echtgenoot en kind, God heeft mij opgeroepen. Bidt voor mijn zielerust. Mogen wij elkaar wederzien in Gods eeuwige zaligheid

H. Barbara, bid voor hem.

Mijn Jezus, barmhartigheid.