



Dank U voor alle goede vrienden,
Dank U, o God, voor al wat leeft.



Wil in Uw gebeden gedenken

LEO VAN HATTUM

echtgenoot van
Everdina Wijnberg

Onze dierbare overledene werd geboren te Eygelshoven op 2 juli 1911. Hij overleed - voorzien van het Sacrament der zieken - in het ziekenhuis te Kerkrade op 7 maart 1980. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te Eygelshoven hebben wij hem 11 maart aldaar begraven.

Nu O.L. Heer je na een kort, moedig en geduldig gedragen ziekbed bij zich geroepen heeft, willen wij je danken voor het grote voorbeeld, dat je ons gegeven hebt.

We moeten afscheid van je nemen op een tijdstip dat we je nog niet kunnen missen. Bij allen die je gekend hebben zul je een leegte achterlaten. Gods Wil geschiede echter. Je was een goed christen en een goede huisvader. Nooit werd op jou tevergeefs een beroep gedaan, nooit werd iemand door jou teleurgesteld. Die herinnering zal ons de kracht geven om verder te gaan. Lieve vrouw en zoon, ik dank jullie voor al jullie goede zorgen, blijf voor mij bidden, opdat God mijn ziel genadig moge zijn.

Open hem, o Heer, de deur van de hemel en maak hem in de eeuwige glorie deelachtig aan de vreugde van de heiligen. Amen.

Hartelijk dank voor uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve man en vader.

**Mevr. van Hattum-Wijnberg
en zoon Jan**

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 26 april a.s. om 19.00 uur in de St. Janskerk te Eygelshoven.