

INRI

AL
WIE
IN
HEM
GET
LOFT
OFT

GAT
AT
NIET
VER
LOFT
REN

Waltra'31

V.W.U. 404.

NIHIL OBSTAT 22-1-36
D. HUURDEMAN, VIC. GEN.

JESUS * MARIA * JOSEPH * JOANNES



Gedenk in Uw vrome gebeden de ziel van zaliger

Johanna Maria Henriëtte Hanssen

weduwe van

Leonardus Henricus Hubertus Hendriks.

De dierbare overledene werd geboren te Rimborg 6 April 1877. Zij overleed in het Ziekenhuis «St. Annadal» te Maastricht 20 Maart 1953.

Zij werd begraven te Mechelen 23 Maart 1953.

«Voor Uw gelovigen o Heer wordt het leven veranderd maar niet weggenomen». Aan deze troostvolle woorden van de Prefatie van de H. Mis voor de overledene dachten wij bij het heengaan van de dierbare overledene, bij haar ingaan in het betere leven. Veel zorgen heeft zij gekend en de moeilijkheden des levens bleven ook haar niet gespaard. Maar haar vertrouwen op God was groot en in een vroom gebed vond zij altijd troost en zij kon berusten in Gods heilige Wil. «Want Gij o Heer zijt goed en genadig en van grote erbarming voor allen die U aanroepen». (Ps. 85, 5). Haar offervaardige moederliefde zal in zegening blijven. Een smartelijk ziekbed louterde haar vrome ziel en wij mogen vertrouwen, dat zij nu eeuwige rust gevonden heeft in eeuwig leven bij God.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, Uw aanhankelijkheid en liefde ware voor mij een grote steun in het leven en een troost in mijn lijden. Ik dank U voor Uw liefderijke zorgen God trooste U. Blijft bidden voor mij en Uw goede vader.

Mijn Jesus barmhartigheid.

Maria ten Hemel opgenomen, wees mijn heil.