



Ter dankbare nagedachtenis aan

Johannes Antonius Haeren

echtgenoot van

Johanna Ludovica de Roover

De dierbare overledene werd geboren te Kerkrade op 11 maart 1917 en overleed aan de gevolgen van een verkeersongeluk te Würselen op 25 mei 1974.

Een noodlottig verkeersongeval maakte 'n vroegtijdig einde aan dit leven.

Zijn dierbaren verliezen in hem een zorgvolle, liefdevolle en onvergetelijke echtgenoot en vader, die om hun wel en wee bekommerd was.

Opa's hele trots waren Patrick, zijn trouwe speelkameraad, en de pasgeboren Raymond.

Maar ook vele anderen zullen hem dankbaar gedenken. Want het was zijn lust en zijn leven anderen vreugde te brengen door zijn opgewekt karakter, zijn levenslust en niet in 't minst door zijn muziek, waarmee hij vele harten verwarmde. Ondanks dat het moeilijk zal zijn om aan de lege plaats te wennen, die door zijn heengaan is ontstaan, willen we daarom toch bidden:

God onze Vader, wij weten dat Gij in Uw grote goedheid ons leven leidt. Wij danken U voor de goedheid en de liefde die wij in deze mens mochten ondervinden. Hij is nu in Uw Vrede. Geef dat wij in dankbaarheid met hem verbonden blijven tot in eeuwigheid.

HIJ RUSTE IN VREDE !

Voor uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, betuigen wij U onze oprechte dank.

Mevr. J. L. Haeren-de Roover  
en kinderen

Kerkrade, 31 mei 1974.

De plechtige zeswekendienst zal plaats vinden op zaterdag 6 juli a.s. om 18.30 uur in de parochiekerk van de H. H. Jozef en Norbertus te Kerkrade (Rolduckerveld).

Ver. R.K. Begrafenisfond\* Holz, Kerkrade, Tel. 5115