



Een dankbare herinnering  
aan

## Theo Haan

echtgenoot van  
Enny van Ingen

\* 1 - 2 - 1922 te Nieuwenhagen  
† 25 - 1 - 1983 te Heerlen

God heeft mij liefgehad  
tot aan het einde,  
Een liefde, die de dood zelfs  
heeft getart,  
Zodat mijn leven werd een  
vast-omlijnde,  
Een rechte weg tot aan Zijn  
Vaderhart.

(Nel Benschop)

+

Wij danken U oprecht voor het medeleven bij  
het overlijden en de begrafenis.

**Mevr. E. Haan-van Ingen**  
**Kinderen en kleinkinderen**

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-  
houden zaterdag 12 maart a.s. om 19.00 uur,  
in de H. Drievuldigheidskerk te Rimburch.