



MATER
DOLOROSA
ORA PRO NOBIS

Mogen wij in het Heilig Misoffer van de priester alsmede in uw gebeden aanbevelen de ziel van zaliger

MARIA CORNELIA HAAN

geboren te Nieuwenhagen 7 mei 1898 en overleden te Kerkrade 12 mei 1963, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Reeds vroeg in haar leven moest zij de zwaarte van het kruis gaan dragen. Daardoor moesten vele idealen en verlangens onvervuld blijven in haar verdere leven. Maar door het kruis is zij juist gekomen tot het inzicht, dat dit leven slechts waarde heeft, als men het gebruikt zoals God het wil. Daardoor was zij tevreden en gelukkig. Zij is dan ook gestorven met het verlangen ook dit te aanvaarden uit Gods hand. Geheel overgegeven aan God is zij van ons heengegaan.

Mijn Heerbroer, zus en broers, moge ik u danken voor uw liefde en grote afhankelijkheid. Wilt mij gedenken in uw H. Offer en gebeden.

In vrede ruste Maria's Geest.