



†

IN MEMORIAM

JEZUS MARIA JOZEF PETRUS



In Uw gebeden en bij het H. Misoffer
wordt aanbevolen

ELISABETHA GROULS

Lid van de H. Familie
weduwe van

Theodorus Hubertus Ramakers

Zij werd geboren te Kerkrade, 20 november 1882 en overleed, tijdig gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk, te Chevremont, 31 augustus 1959.

Zoals heel haar leven was, zo was ook haar dood. Onopvallend, rustig en stil is zij de eeuwigheid ingegaan.

Als moeder van een groot gezin heeft zij zich steeds opgeofferd voor haar man en kinderen. Niets was haar te veel. Steeds stond zij klaar om voor ieder van haar huisgenoten goed te zijn. De kruisen en zorgen die de goede God naar overzond, droeg zij met overgave aan Zijn H. Wil. Moge de goede God haar omwille van dit alles genadig zijn. Dierbare kinderen en kleinkinderen, weest eensgezind in onderlinge liefde en weet dat de liefde voor elkander offers vraagt. Bidt veel voor Uw overleden ouders en leeft als goeds christenen, opdat wij elkaar mogen weerzien voor Gods troon.

O.L. Vrouw van Chevremont, Moeder van Barmhartigheid, bid voor ons.

ONZE VADER WEES GEGROET