



Ontvangt de kroon  
des levens.



Gedenken wij in onze gebeden

## **Huub de Groot**

Penningmeester Ned. Kath. Invalidenbond,  
afd. Heerlen.

Lid van de Derde Orde van de H. Franciscus

\* 17 december 1917, Heerlen

† 17 november 1968, Sittard

begraven te Heerlen 20 november d.o.v.

„Weest blijde in de hoop, geduldig in het lijden,  
volhardend in het gebed”. Rom. 12, 12.

Dat wás Huub: geduldig in het lijden. Het was geen lastige patiënt, sprak weinig over zijn ziekte. Hij wilde niemand tot last zijn. Hij nam de dingen zoals ze waren, maar bleef niet bij de pakken neerzitten. Integendeel. Daarvoor was hij een te blijde mens, ondanks alles. Opgewekt en vriendelijk. Hopend op een betere toekomst zowel nu als later.

Voor alles was hij een gelovige mens. Dat is het geheim van zijn kracht. Gelovig zonder overdrijving, zo heel gewoon en vanzelfsprekend.

Daardoor was hij een steun voor anderen die het moeilijk hadden.

Wij vertrouwen dat hij nu de waarachtige vrede gevonden heeft voor altijd.