



Ter dankbare herinnering aan

Helena Gregoire

weduwe van Aloysius Hubertus Hermans
echtgenote van
Hendrikus Hubertus Bremmers

Geboren te Maastricht op 26 mei 1894, en
overleden te Heerlen op 22 april 1979.

Droefheid, maar vooral dankbaarheid vervullen ons bij haar heengaan. In haar laatste jaren mochten we nog maar zo weinig bespeuren van de grote levensprestaties, die haar leven kenmerkten. Dat kwam door haar eenvoud. Dat kwam ook doordat zij op hoge leeftijd aan geestelijke krachten zoveel had ingeboet. Maar we mogen terecht spreken van een rijk leven.

Zij had een groot incasseringsvermogen blijkens de beproevingen in haar leven, vooral het ongeluk waardoor zij haar eerste man verloor. Haar diepe godsdienstigheid en haar sterk moreel werden er niet door gebroken, integendeel.

Haar goedheid, haar vriendelijkheid, haar zorgzaamheid en haar ijver stelden haar in staat om met zorg en werkzaamheid haar gezin te beredderen.

Samen met haar goede man was zij zo gelukkig met wat hun kinderen hebben opgebouwd en kon zij zo genieten van haar klein- en achterkleinkinderen. In hen zag zij verder leven, wat zij aan levenswaarden had voorgeleefd en voorgehouden.

Haar geloof en haar vertrouwen doen ons nu op hun beurt geloven en vertrouwen, dat God haar doet delen in de heerlijkheid van de verrezen Heer.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Onze welgemeende dank voor uw bliken van deelneming, betoond bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve vrouw en onze goede moeder en oma.

De zeswekendienst zal plaatshebben op haar geboortedag, zaterdag 26 mei a.s., om 19.00 uur, in de kerk van de H. Drievuldigheid, Schaesbergerveld - Heerlen.