



In liefdevolle herinnering aan

# Lau Gielen

echtgenoot van

Thea Gielen-Mewissen

pap van

Thom en Xueru

☼ 18 oktober 1947

† 30 maart 2009

Wij danken u voor uw betoonde medeleven  
en uw aanwezigheid bij het afscheid.

De zeswekdienst zal worden gehouden op  
zondag 17 mei 2009 om 11.30 uur in de  
parochiekerk H. Jozef te Waubach-  
Landgraaf.

Als jongste zoon van het gezin van koster en organist Gielen werd je in Waubach geboren. Je raakte innig verbonden met deze omgeving waarin je hele verdere leven zich afspeelde. De verbondenheid met Waubach toonde zich in jouw interesse voor de plaatselijke geschiedenis en het dialect.

*Doe wasj inne echte Woabicher jong.*

Centraal in je leven stond je gezin. Je was zorgzaam en steeds vol aandacht. Je toonde interesse voor onze activiteiten en problemen en we konden altijd bij je terecht.

*Op dich koëte vir os verlotte.*

Iedereen kende je ook als een praatgrage, gezellige man. Een gangmaker. Je hield ervan om mensen uit te dagen, je was fanatiek, betrokken en gedreven. Een echt karaktermens.

*Mit dich koëte vir laache.*

Je was ook een op en top verenigingsman. Bij de voetbalclub als de keiharde linksback en bij het koor zong je in harmonie en was je tevens de vasthoudende penningmeester.

*Op dich koëte vir bowwe.*

*Vir zalle dich allenuj ganz erg misse!*