



In dankbare herinnering aan

Rien Geutjes

echtgenoot van

Lilian Verhoeven

* Utrecht, 4 november 1942

† Heerlen, 24 februari 2011



Toen Rien op 4 november 1942 in Utrecht geboren werd, was zijn vader in Frankrijk krijgsgevangen.

Pas op 21 maart 1943 kon hij gedoopt worden, toen zijn vader terug was. Na de oorlog werd zijn broer Martin geboren en weer vier jaar later de tweeling Rob en Florence. Alle vier de kinderen zijn opgegroeid in Utrecht, waar zij alle kansen hebben gehad om een goede opleiding te krijgen.

Zijn vader was timmerman en werkte dus extra hard om dat mede mogelijk te maken. Zijn moeder was thuis de drijvende kracht, werkte ook hard mee; zij stimuleerde en hielp waar mogelijk. Rien is hen daar zijn hele leven dankbaar voor gebleven.

Na de lagere school ging hij naar het lyceum, waar hij de B-kant (exact) koos.

Op 15-jarige leeftijd werd Rien door zijn moeder naar dansles "gestuurd", want zij vond dat het hoorde bij zijn ontwikkeling. Daar hebben Rien en ik (ook 15 jaar) elkaar ontmoet en zijn verder gegaan met leren, studeren en vooral met elkaar.

In 1962 trad Rien in dienst bij de Koninklijke Luchtmacht om opgeleid te worden tot Officier Electronica.

Eind 1962 hebben wij ons officieel verloofd. Een jaar later waren we beiden klaar met onze opleiding; Rien werd op de Vliegbasis Volkel geplaatst en ik ging werken als leerkracht aan een lagere school in Wijk bij Duurstede. Eindelijk konden we plannen gaan maken om te gaan trouwen. Eind 1964 was het zo ver: na 7 jaar!

Een jaar later kregen we een huis in Uden, waar in 1967 onze dochter Jacqueline werd geboren en een jaar later onze zoon Mike. Daar hebben we 7 heerlijke jaren gehad, waar Rien veel tijd en aandacht aan de kinderen kon geven.

Door zijn overplaatsing naar Den Haag gingen we in Dordrecht wonen. Daar hebben we 25 jaar gewoond tot in 1995 Afcent Brunssum zijn laatste plaatsing werd. Hij was inmiddels Generaal-Majoor geworden, een prachtige afsluiting van zijn werk binnen de Koninklijke Luchtmacht.

Zijn ontspanning heeft hij steeds gevonden in o.a. een leidinggevende functie in de Korfbalorganisatie en na zijn pensionering onze kleinzoon Mario, klussen thuis en de plaatselijke politiek.

In april 2010 begon Rien heel enthousiast en met volle inzet aan zijn wethouders taak, die hij vandaag precies één maand geleden moest opgeven.

Zij die in onze harten leven, sterven niet.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 10 april om tien uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus aan de Hoogstraat te Landgraaf-Nieuwenhagerheide.