



GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.



In het H. Misoffer der Priesters en in de
gebeden der geloovigen wordt aan-
bevolen de Ziel van Zaliger

Mevrouw
JEANNE GEMMEKE,
Echtgenoot van den Heer
JOS. SCHOBEN.

De dierbare overledene werd geboren te
Heerlen 28 Juni 1897 en overleed aldaar ten
gevolge van een tragisch ongeluk, gesterkt
door de Genademiddelen onzer Moeder de
H. Kerk, den 12 Augustus 1928.

Hoe onverwacht de wreede dood aan dit leven
vol verwachting een einde maakte, toch werd de
jeugdige echtgenoot niet onvoorbereid voor
Gods rechterstoel geroepen. Van kindsbeen af
leerde zij steeds wandelen op den weg van Gods
geboden en een deugdzaam leven was immer
het ideaal, dat zij nastreefde. Dit maakte haar
beminnelijk in de oogen van een ieder, die haar
kende en niet het minst in de oogen van haren
echtgenoot, met wien ze slechts enkele maandën
geleden in het huwelijk trad en van hare goede
moeder, van wie het offer van hare eenige teer-
geliefde dochter gevraagd wordt.

God heeft in Zijne ondoorgrondelijke wijsheid
en liefde deze vrome ziel tot Zich geroepen. —
Heer, Uw wil geschiede!

O Maria, Troosteres der bedrukten, zie troos-
tend neer op hen, die ik in diepen rouw achterlaat.

Dierbare Echtgenoot, hoe droevig ons scheiden
ook zijn moge, zoek Uwen troost bij God: Hij
alleen is uw Hoogste Goed.

Dierbare Moeder en Broeders, ik ben U voor-
gegaan naar den hemel. Met verlangen verbeid
ik ons aller weerzien in de zalige aanschouwing
Gods.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Drukkerij Jongen & Co., Heerlen.