



ZALIG  
DIE IN DE  
HEER  
STERVEN

Poland



Gedenkt in Uw gebed

## **Anna Maria Gärtener**

echtgenote van wijlen

Peter Pauly

geboren 18 februari 1911  
te Waubach en overleed  
na een noodlottig ongeval,  
18 juni 1973 te Waubach.  
Vrijdag 22 juni d.o.v. werd  
zij begraven te Waubach.

\*

Wij zijn bedroefd Heer, omdat zij van  
ons is heengegaan.

Moeilijke tijden waren haar deel  
want de steun van haar echtgenoot,  
gestorven nog geen jaar geleden,  
kon zij nauwelijks missen.

Uiterst gevoelig van hart

kon zij niet gemakkelijk vergeten  
en werkte alles diep op haar in.

Heer God, Gij kent Uw mensenkinderen  
Gij weet, beter dan wie ook  
wat er omgaat in ieders gevoelsleven.

Aan Uw handen willen wij toevertrouwen  
deze dierbare overledene.

Gij zult zijn als een Vader

die de mantel van eeuwige liefde  
uitstrekt over haar die ons dierbaar is.

Zó geloven wij in U, onze God.

Dierbare kinderen en familieleden  
hebt dank voor het vele dat ge voor  
mij gedaan hebt.

God geve U geloof en vertrouwen.

De familie Pauly dankt allen hartelijk  
voor het medeleven ondervonden bij  
het overlijden en de begrafenis.

+

De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben  
op zaterdag 4 augustus a.s. om 9.00 uur in de  
kerk van de H. Jozef te Waubach.