





Ter herinnering aan

ANNA MARIA GÄRTNER

weduwe van

Jacobus Wilhelmus Hubertus Ubben

Geboren 17 jan. 1908 te Schaesberg en overleden 28 jan. 1970 te Heerlen, voorzien van het Sacrament der zieken.



Heer Jezus, wij danken U voor uw glorievolle verrijzenis uit de dood, teken van onze opstanding ten leven. Wij danken U, dat Gij zijt opgestegen ten hemel om ons een plaats van geluk te bereiden. Wij danken U, dat Gij ons Uw Geest hebt gezonden, die ons aandrijft om uw werk van liefde tot voltooiing te brengen en U in leven of dood te volgen.

Daarom vertrouwen wij, dat U ook deze dierbare overledene uit het duister van lijden en dood gebracht hebt naar het licht van het blijvende leven. Daar zal zij genieten van uw eeuwige vrede en vreugde.

Dierbare kinderen, familie en bekenden, vergeet mij niet in uw gebed. Tot ziens in de hemel.



De familie Ubben zegt U hiermede hartelijk dank voor de deelneming ondervonden bij het overlijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekedienst vindt plaats op zondag 15 maart a.s. om kwart voor elf in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach.