



Dankbare herinnering aan

TWAN FRINGS

echtgenoot van

Hannie Gabric

Hij werd geboren 17 oktober 1935 te Brunssum, en overleed in Heerlen op 19 juli 1987.

Op 23 juli hebben we afscheid van hem genomen en hem te ruste gelegd op het parochiekerkhof van St. Jozef te Waubach.

Hard en veel heeft Twan gewerkt, misschien wel te hard. Als hij iets gedaan wilde hebben, dan zette hij zich daar voor honderd procent voor in. En dan kreeg hij het klaar. Het café, dat hij van zijn ouders overnam, en dat zoveel betekende voor zijn moeder, heeft hij voor haar voortgezet, met alle energie die hij bezat. Later is daar veel werk bij gekomen. Door zijn werk, maar ook door zijn steun en vrijgevigheid, hebben velen in Waubach hem leren kennen. De mensen van de kegelclub, de voetbalclubs en vooral de fanfare, zullen zijn belangeloze inzet en hulp niet vergeten. Hij liep niet te koop met de goede dingen die hij deed. Zorgzaam voor zijn vrouw en kinderen, probeerde hij ook anderen te helpen, die het moeilijk hadden. Maar ook heeft Twan zware dagen gekend, dagen van leed

en zorg. En nu is hij, te jong naar onze menselijke begrippen, van ons heengegaan, na ernstig ziek te zijn geworden. Gelovig heeft hij het Sacrament van de Zieken ontvangen, en zag toen in, hoe ernstig het met hem gesteld was.

Op zijn manier heeft Twan zijn best gedaan. En we weten dat God altijd kijkt naar de goede bedoelingen van ons mensen. Hij heeft Twan nu bij Zich opgenomen, en we hopen en bidden, dat hij nu in Gods goedheid de door hem zo gezochte rust en vrede gevonden mag hebben, voor altijd.

Voor uw blijken van deelneming, ons betoond bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene betuigen wij U onze oprechte dank.

**Familie Frings-Gabric
en kinderen.**

De zeswakedienst zal worden gehouden in de parochiekerk van St. Jozef te Waubach op zaterdag 29 augustus 1987 om 19.00 uur.