



In de vrede van Christus
is van ons heengegaan

MART FRENCKEN

echtgenoot van
Lène Janssens

Hij werd geboren te Roermond op 16 maart 1907 en overleed, voorzien van het H. Oliesel, te Sittard op 24 september 1980.

Reeds geruime tijd sloopte een ziekte de krachten van zijn lichaam. Toch kwam de dood nog onverwacht. Wij geloven, dat God de Heer is van alle leven. Wij willen de moed hebben dit te aanvaarden, niet als een noodlot, maar als een oproep tot eeuwig leven.

Voor ons die achterblijven, valt het zwaar om afscheid te nemen. Hij heeft echter zijn taak volbracht. Maar met hart en ziel blijven we met elkaar verbonden en wij hopen op een gelukkig weerzien.

Daarom willen wij hem in onze gebeden blijven vergezellen, opdat hij moge rusten in vrede.

De familie dankt U hartelijk voor de vele bliken van medeleven, welke zij bij het overlijden en de uitvaart van u mocht ontvangen.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 8 november 1980 om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua te Ophoven-Sittard.