



*Ik wil ...  
Ik wou ...  
Ik hou van jou.*

Ter dankbare herinnering aan

**HEIN FINKEN**

echtgenoot van

**ANNIE FINKEN - WICK**

Hij werd geboren op 30 maart 1929 in Heerlen en overleed thuis op 16 mei 1999, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Na de plechtige uitvaartmis hebben we hem op 21 mei begeleid naar het parochiekerkhof van de kerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide.

Wij danken u voor uw medeleven, gebed en steun bij de ziekte en het overlijden van mijn man, onze vader en opa en nodigen u uit voor de zeswekendienst op zondag 27 juni a.s. om 11.15 uur in bovengenoemde kerk.

Annie Finken - Wick,  
kinderen en kleinkinderen.

---

Bedankt papa,

Ik weet niet wat ik nog moet zeggen.  
Hoe erg ik je mis valt toch niet uit te leggen.

Marga

Pap, jij bent nu overleden,  
bent plotseling van ons heengegaan.  
Nimmer zullen wij jou vergeten,  
wat jij voor ons hebt gedaan.  
Jij was voor ons een grote steun,  
met raad en daad ons bijgestaan.  
Nu zoeken wij bij elkander steun,  
zoals jij ons hebt voor gedaan.

Jos