



Wie met tranen zaaien,  
zullen met gejubel maaien.

*Ps. 126, 5*

In dankbaarheid gedenken wij

**Josef Fabri**

echtgenoot van wijlen

**Ida Maria Donckers**

Hij werd geboren te Nothberg (Dld.) 2 maart 1900 en overleed te Hoensbroek 9 april 1976, gesterkt door het Sacrament der Zieken. De uitvaartdienst werd gehouden te Rimborg in de Goede week op woensdag 14 april; hij werd te ruste gelegd op het kerkhof aldaar waar ook zijn goede vrouw begraven is.

Het werk en de mijn bracht hem uit Duitsland naar Zuid-Limburg, waar hij naast „goed werk” ook een goede vrouw vond en een goede moeder voor de kinderen.

Meer dan dertig jaar leefden ze in Rimborg, waar ze nu ook samen rusten tot het uur der opstanding.

In deze Goede week denken we immers vanzelf aan Hem, die ons door de dood voorging naar een verheerlijkt leven en die ons leert om ons leven zinvol te blijven richten naar Gods bestemming.

Vader eren we, die zonder veel woorden, goed voor ons gezin heeft gezorgd, bijzonder ook omdat hij ons moeder zo jong moest missen.

Moge de goede God hem opnemen in het blijvende Paasfeest bij de verrezen Christus.

Gedenken we hem vanuit ons persoonlijk geloof in God.

De familie dankt U hartelijk voor uw medeleven betoond bij het overlijden en de begrafenis.

De plechtige zeswekendienst zal plaats hebben op zaterdagavond 22 mei 1976 om zeven uur in de kerk van de parochie H. Drievuldigheid te Rimborg.