



Reni

Ter herinnering aan

Anna Maria Eyselshoven

De dierbare overledene werd geboren te Eyselshoven op 1 juli 1919; zij overleed op 21 januari 1968 te Venray, gesterkt door de heilige sacramenten en werd op 25 januari daaropvolgend, na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Jan de Doper te Eyselshoven, begraven.

Haar leven is geweest als een kaars, die is opgebrand in lange jaren van ziekte en lijden. Zij was in dat lijden, waarvan zij de bitterheid ten volle heeft geproefd, een gelovig mens. Gelukkig dat zij telkens weer troost vond in de liefdevolle verzorging van haar zuster. Voor God telt niet de lengte van het leven, maar de inhoud van het leven.

Wij mogen dan ook vertrouwen, dat zij, die met Christus de kelk van het lijden gedronken heeft, nu - naar haar heengaan uit ons midden - van God zal krijgen de plaats in het eeuwige vaderland, waar vrede is en vreugde zonder einde.

„Geef haar, die hier geen rust kon vinden, de eeuwige rust Heer, en laat haar zijn in het eeuwige Licht, samen met Uw heiligen, want Gij zijt goed”.

Voor uw medeleven, betoond bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare zuster, zeg ik U oprecht dank.

Th. Eyselshoven

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op 10 maart 1968 om 10.15 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te Eyselshoven.