



Siehe, o guter
und süßester Jesus!
vor deinem heiligsten Ange-
sichte niedergeworfen, bitte
ich dich mit der heissesten
Inbrunst präge in meine See-
le die lebhaften Gefühle des
**Glaubens, der Hoffnung, der
Liebe**, und verleihe mir eine
wahre Reue über meine Sin-
den nebst dem festen Vörsatze
dich nicht mehr zu beleidigen.
Sch betrachte mit aller Liebe
und Behörung deine fünf Wunden
und beherrige dabei was von dir
o mein Jesus, der Prophet
David gesagt hat: **Sie haben
meine Hände u. Füße durch-
bohrt, sie haben all meine
Gebeine gezählt** Ps. 132

Vollk. Ablass den Vorsturbenem
zuwendbar nach würdiger Beicht
Communions und Gebet vor einem
Bilde des Gekreuzigten nach
Ableitung des h. Vaters

PIUS IX

DECRET. VOM 21. JULI 1858

Mein Jesus Barmherzigkeit!
(300 Tage Ablass).



ECCE HOMO.

Um deiner h. Wunden willen, o Jesus,
erbarme dich der armen Seelen.
„Mein Jesus Barmherzigkeit!“

Jezus † Maria † Joseph

De moeder, waardig in de gedachtenis der goeden te leven, is gestorven.



Bid voor de ziel van zaliger

Maria Elisabeth Hubertina Eydems

weduwe van zaliger den Heer

Jan Leon. Jos. Schobben

Bestuurslid van de Derde Orde v. d. H. Franciscus

De dierbare overledene werd geboren te Eygelshoven den 11 Aug 1860 en stierf te Waubach, voorzien van de S. S. Sacramenten, op den feestdag van den S. Franciscus van Assisie, den 4 October 1927.

Zij was een voorbeeldige moeder en de genegenheid, die zij hare kinderen toedroeg, slootde liefde jegens God niet uit. Vele jaren was ze lid van de Derde Orde. Boven alles vereerde zij het S. Hart van Jezus en hield geregeld den eersten Vrijdag van den maand en putte aan die bron aller genaden de rijkste zegeningen.

Zij trad den 4 Aug. 1896 in 't huwelijk met **JAN LEON. JOS. SCHOBEN**, uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, waarvan een op jeugdigen leeftijd zijne ouders in de eeuwigheid voorafging.

Bereidwillig stond ze een van hare dochters af aan den Heer om hem als bruid in 't klooster te dienen, met moeite slechts kon zij zich vooruit bewegen en toch sleepte zij zich nog zoo gaarne naar de kerk.

Daar stil neergezeten voor 't tabernakel, of den Heer volgend op den kruisweg, vond haar beproefde ziel troost en kracht.

Kinderen, ik sterf, maar mijne liefde tot U sterft niet. Gij allen die mij in 't leven bemind hebt, vergeet mij ook niet in Uwe gebeden en vooral U, mijn heerbroeder verzoek ik mijner indachtig te zijn aan het altaar des Heeren.

Mijn Jezus, vergiffenis en
barmhartigheid.

W. Eydems, Hoofdstraat 5, Eygelshoven.