



SITIO

JEZUS † MARIA † JOSEPH.

Bid voor de ziel van zaliger
HENRIËTTE MARIA IDA EYCK,
Echtgenoot van
LUDOVICUS HUBERTUS GEUSKENS.

Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus
en van de Aartsbroederschap der H. Familie.

Geboren te Heerlen 1 Maart 1864 en aldaar
godvruchtig in den Heer overleden 10 Nov.
1941, voorzien van de H. H. Sacramenten der
Stervenden.

De dierbare overledene was een altijd bezorgde
goede echtgenoot en liefdevolle moeder, ge-
acht en bemind door allen, die haar kenden.
Van haar kan worden gezegd, dat zij vanaf
hare jeugd den weg des Heeren bewandelde
in onschuld en Zijn geboden bewaarde in
haar hart.

Zoolang als haar krachten het toelieten ging
zij in alle vroegte naar het huis Gods, om het
H. Offer bij te wonen en zich met den Eucha-
ristischen Heiland op het innigst te vereenigen
door de H. Communie.

Haar leven was een leven van gebed en van
toewijding voor haar echtgenoot en kinderen.

Op haar zijn de woorden der H. Schrift van
toepassing: „Die den Heer vreest, zal gelukkig
zijn op het einde van zijn leven en hij zal ge-
zegend worden op den dag van zijn dood.”

Dierbare echtgenoot en kinderen, die ik zoo
innig heb bemind en verzorgd, mijne liefde
sterft ook nu niet; van uit den hemel zal ik
u blijven liefhebben en aan u blijven denken.

Blijft ook gij mij indachtig en bidt voor mij,
opdat ik spoedig waardig moge worden be-
vonden, Gods aanschijn te aanschouwen.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!