



Gedenk in uw gebed

Hubertus Johannes Sylvester Essers

Directeur MAVO-school St. Henricus
echtgenoot van

Wilhelmina Francisca Snijders

Geboren te Heerlen 15 april 1921

Overleden te Heerlen 9 juli 1969

Als 'n sterke boom opgegroeid, evenwichtig de hoogte zoekend — reeds veel goeds gedaan — met nog grote verwachtingen.

Nu is er de lege plaats, de leegte in ons hart, het treuren om zijn afwezigheid, de band die afgesneden is.

Het gezin mist 'n waarachtige echtgenoot en vader, die begrip toonde, vol gevoel meeleefde, 'n band legde van liefde, hartelijkheid en vitaliteit, 'n mens die het leven werkelijk deelde met de anderen.

Zó zijn, zó leven, dat zal de inspiratie voor zijn dierbaren zijn en ergens hun leed moeten verzachten.

Ook de MAVO-school St. Henricus, waar hij sinds 'n jaar directeur was, mist 'n groot mens: onvermoeid bezig, regelend, arbeidzaam, 'n pracht collega, gevoelig voor argumenten en denkbeelden en zo 'n sfeer scheppend die weldoend was, tevens stimulerend om het hoge peil van de school te behouden.

Zijn leven is niet tevergeefs voorbij gegaan. Het is aan God te geven en te nemen, mogen wij elkaar vasthouden in geloof.

Heer, God, dat hij levend bij U, moge waken over ons.

†

Voor uw blijken van belangstelling en deelneming bij het overlijden en de begrafenis betuigen wij U onze oprechte dank.

W.F. Essers-Snijders en kinderen

De plechtige zeswekedienst zal gehouden worden op zaterdag 23 augustus a.s. om 9 uur in de parochiekerk van de H. Moeder Anna Bakkerveld Heerlen.