





Ter dankbare herinnering aan

Egidius Hubertus Essers

Hij werd geboren te Margraten op 13 februari 1894 en is onverwacht, maar niet onvoorbereid, gesterkt door de Genade-middelen van onze Moeder de H. Kerk, in de Heer overleden op 17 april 1972 te Ubach o. Worms. Wij hebben hem te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Margraten op 21 april 1972.

Op de dierbare overledene kan men toepassen het woord van de H. Augustinus: „Wie goed geleefd heeft, sterft niet slecht!“

Een eenvoudig man die de zorgen en lasten van het leven gekend heeft.

Hoewel dankbaar, dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, en dat hem een verder uitzichtloos ziekbed bespaard is gebleven, zijn wij toch bedroefd

om zijn heengaan, omdat hij zoveel voor ons betekend heeft.

Met deze troostrijke gedachte begeleiden wij hem op zijn laatste tocht met het afscheidslied van onze Moeder de H. Kerk:

IN PARADISUM

Dat de engelen U voeren naar het Paradijs;
bij Uw aankomst de martelaren U ontvangen
en geleiden tot de heilige stad Jeruzalem.

Heden zij Uw rustplaats in Vrede
en Uw Woning in het H. Sion.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Hartelijk dank voor de blijken van deelneming bij het overlijden en de begrafenis.

Fam. Essers

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 3 juni 1972 om 19.30 uur in de kerk van de H. Margarita te Margraten.