



Rafaël

Kunst-Adelt, Maastricht

O VIA, SINE QUA DEVIO . . .
(S. Ludov. Granat.)

JEZUS † MARIA † JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger

Mathias Erven

weduwnaar uit het eerste huwelijk van Helena Weijers
weduwnaar uit het tweede huwelijk van
Maria Elisabeth Smeets
echtgenoot van Pauline Steuke

geboren 10 juli 1877 te Richterich (Dld.), overleden
4 november 1961 te Brunssum, in het St. Gregorius-
ziekenhuis, voorzien van de Genademiddelen onzer
Moeder de H. Kerk; begraven 8 november d.o.v.
te Heerlen.

Een erekroon zijn de hoge jaren, als zij
op de weg der gerechtigheid gevonden
worden. Zoals hij heeft geleefd, zo is hij
ook gestorven; rustig en in volle over-
gave aan God.

„Zalig zij die sterven in de Heer, want
hun Verlosser leeft. Hij zal hen doen
verrijzen op de jongste dag”.

Mijn geliefden, hebt dank voor alle zorg
die gij aan mij besteed hebt. Blijft voor
mij bidden.

Gebed.

Almachtige God, wij vragen, laat de ziel
van Uw dienaar in het gezelschap van
de rechtvaardigen deel hebben aan de
eeuwige zaligheid. Door Christus, onze
Heer. Amen.