



Toon mij Heer Uw wegen,
en leer mij Uw paden kennen.

Wil in uw gebeden gedenken

FRANS JOHAN VAN ERP

echtgenoot van

ANNA ELISABETH CATHARINA VAN ELSSEN

Onze dierbare overledene werd geboren te Sittard 11 mei 1935. Hij overleed - nog voorzien van het Sacrament der zieken - te Sittard 25 januari 1977. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Petrus te Sittard hebben wij hem 28 januari aldaar begraven.

De dag van Frans Van Erp was begonnen zoals altijd, en zou ogenschijnlijk ook zoals altijd verlopen. Het zou een gewone werkdag zijn. Maar dan wel een werkdag zoals Frans die al jaren en jaren kende. Van minuut tot minuut bezet met bezigheden voor de zaak. En dan komt ineens dat moment, dat alles afgelopen is, dat de dood tussenbeide komt. En ineens zomaar, is aan al die rusteloze activiteiten een einde gekomen.

Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn familie, zijn medewerkers in de zaak: zij allen zullen - zonder enige voorbereiding - alleen verder moeten zonder hem, die zij menselijkerwijs gesproken geen dag kunnen missen.

Wij bidden zo dikwijls in het Onze Vader: Heer Uw wil geschiede, maar het kan verschrikkelijk moeilijk zijn, in alles wat er rondom ons heen gebeurt, Gods liefdevolle leiding te zien. En toch is hij onze Vader, die onze namen in de palm van Zijn hand geschreven heeft.

Wij bidden vandaag dat Frans Van Erp na zijn rusteloze leven nu - zo vroeg al - de volmaakte en eeuwige rust moge vinden in de verrezen Heer, wij vragen om Gods hulp voor ons allen die achterbleven, en wij vertrouwen op de steun en troost die wij voor elkaar kunnen zijn.

De Familie dankt allen oprecht, voor uw medeleven en gebed in deze voor ons zo moeilijke dagen.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 13 maart a.s. om 10.00 uur in de kerk van de H. Petrus te Sittard.