

Een dankbare herinnering aan

Juup Erkens

echtgenoot van

Mia Manders

☼ 19-01-1924 te Ubach over Worms

† 21-07-2004 te Landgraaf

“Wat kan ich vuur dich doë?”

Hoe vaak heeft “Juup” deze woorden niet uitgesproken?

Hij groeide op in de Groenstraat. Nadat hij Mia leerde kennen, trouwden ze en kregen drie kinderen. Al snel bleek dat Juup beschikte over een ontembare drang om actief te helpen waar dat nodig was: binnen zijn gezin, het verenigingsleven en naderhand de politiek.

Hij cijferde hierbij zichzelf volledig weg en was steeds in de weer voor al die mensen om hem heen. Zijn sterke punt was zijn consequentheid. Een gegeven woord was bij Juup heilig. Ook om zijn recht - toe - recht - aan benadering stond hij bekend.

“Of ich dich kan helpe weet ich nit, mar ich gon 't waal probeere”.

Heel vaak lukte het dan wel en dan was hij een tevreden mens. Onrecht kon hij niet verdragen. Hij knokte voor het recht van degenen, die hem nodig hadden. Als hij dan al eens obstakels tegenkwam, kon hij heel fel worden.

“Zijn” Ubach over Worms -en later Landgraaf-droeg hij hoog in het vaandel als raadslid, wethouder en loco-burgemeester. Maar.... op de eerste plaats kwamen toch steeds Mia, zijn kinderen en hun partners en vooral zijn kleinkinderen. Tijdens zijn bijna drie jaar durende ziekte is gebleken hoezeer zij aan hem gehecht waren.

Het afscheid kondigde zich steeds duidelijker aan. Toch kwam het onverwacht en te snel. Zijn leven lang heeft Juup geknokt voor anderen. De laatste week voor zichzelf.

Vaak heeft hij gewonnen, deze keer niet.....

Voor uw medeleven en aanwezigheid bij de uitvaart danken wij u van harte.

Mia

kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 19 september om 11.15 uur in de parochiekerk H. Joseph te Waubach.