



Vrede zij   allen!

In uw Eucharistieviering, en in uw gebed,
wordt aanbevolen de ziel van zaliger

GERTRUDA VAN ELSEN

geboren te Sittard, 10 mei 1894 en aldaar ook
overleden, 28 april 1976, gesterkt door de sa-
cramenten van de zieken.

"Die de Heer vreest zal gelukkig zijn op het
einde van zijn leven en gezegend worden op
de dag van zijn dood." Deze woorden van de
H. Schrift, kunnen met recht ook toegepast
worden, op deze overledene. Bijna een mensen-
leven lang immers, heeft zij in dienende liefde,
bij de Zusters van Liefde op de "Agnetenberg"
dorgebracht en haar laatste levensdagen in
"Huize Caritas".

Stil en eenvoudig is zij door het leven gegaan,
zich niet storend, aan de dingen dezer wereld.
Op het laatst echter is haar leven, een lijdens-
weg geworden, doch vol berusting droeg zij
haar kruis wetende dat wie Christus leerling
wil zijn, zijn kruis moet opnemen en Hem vol-
gen. In Christus liefde is zij thans van ons
heengegaan en is haar lijden in vreugde ver-
anderd.

Dierbare broer en familieleden, ik dank U
voor al uw diensten en attenties. Blijft thans
nog aan mij denken in uw gebed.

Barmhartige Heer Jezus, geef haar de eeuwige
rust, en het eeuwige Licht verlichte haar!

Begr. ondern. W. Wauben Sittard, tel. 3572