



A. O. VÉ

Nadert tot Hem en gij zult
stralen van vreugde. Ps 33.

Gedenk bij de Eucharistieviering en
uwe gebeden de overledene

BERTHA VAN EIJS

Geboren te Sittard 19 november 1900 en aldaar
gesterkt door het Sacrament der zieken over-
leden in het Ziekenhuis 18 oktober 1981.

Wat kan men van iemand zeggen die godvruchtig
is en zijn dagelijkse plichten getrouw vervuld?
Vroom was zij: bidden en dag in dag uit de
H. Mis twee achter elkaar en in niet gemakkelijke
houding - dat behoorde tot haar dagorde, geen
middagdienst sloeg zij over; men zou haar
terecht een bidziel kunnen noemen en wat zij
in huis moest doen deed zij nauwgezet.
Ieder heeft zijn kleine fouten en gebreken maar
zij vallen weg bij je gastvrijheid, je vriendelijk-
heid, je meeleven met anderen, je hartelijkheid -
vaak gekruid met een droge humor - voor allen
met wie je in aanraking kwam.
Bertha, je bent nu bij God. Licht van licht en
bron van licht en vreugde. Zeker, wij zijn
bedroefd over je heengaan. Maar wat de heilige
man Job zei: "De Heer heeft gegeven, de naam
des Heren zij gezegend - is een bemoedigende
troost voor ons. Bertha je bent nu bij je
ouders en bij Mia waarvan je zoveel hield:
Wees gelukkig vergeet **óns** niet, **wij** zullen je
niet vergeten.

De familie dankt U hartelijk voor de vele bliken
van medeleven, welke zij van U mochten ont-
vangen.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 6 december a.s. om 11.30 uur in de
Grote Kerk te Sittard.