



Ter dankbare  
herinnering  
aan



## Wiel Eijgelshoven

echtgenoot van  
**Tiny Goossens**

Hij werd geboren te Heerlen op 30 april 1917 en overleed, meerdere malen gesterkt door het sakrament der zieken, op 23 okt. 1979 bij hem thuis te Schaesberg.

Na een moedig gedragen ziekte is deze fijne man in de leeftijd van 62 jaar van ons heengegaan. Hij heeft Gods stem gehoord en er gevolg aan gegeven. Wie kan beter dan hij zeggen: „De Heer was mijn Herder, ik volg zijn voetspoor”.

Zolang hij kon heeft hij hard gewerkt voor het welzijn en geluk van zijn goede vrouw en kinderen. Het was dan ook met pijn dat hij zijn zaak een paar jaar geleden moest opgeven. Iedereen had graag met deze openhartige en gulle man te doen. Zo groot als zijn lichaam was zijn hart. Door zijn blijmoedigheid en spontaniteit was hij bij iedereen geliefd en telde hij vele vrienden.

Hij was een man van gebed en met zijn oprecht en diep geloof zag hij in alles Gods heilige wil, ook toen hij voelde, dat zijn gezondheid snel ondermijnd werd door een dodelijke ziekte.

Veel steun en troost heeft hij de laatste moei-

lijke weken ondervonden van zijn echtgenote die als een 'sterke' vrouw en als een 'trouwe' engel aan zijn ziekbed de wacht heeft gehouden. Ook zijn kinderen hebben hem zeker de laatste weken van zijn leven laten voelen wat voor een fijne vader hij voor allen is geweest. Daarom ook zal de Vader in de hemel, waarop hij in vele opzichten leek, hem met open armen opnemen.

Het is voor zijn vrouw en zijn kinderen een grote geruststelling dat vader gestorven is, zoals hij geleefd heeft, in alle rust en kalmte, dankbaar en tevreden.

Wij mogen verder leven in blijde herinnering aan zoveel liefde en geloof, zorg en levensvreugde, die hij ons geschonken heeft.

God heeft deze zeer gelovige man opgenomen in Zijn eeuwige vreugde en zijn naam voorgoed geschreven in de palm van zijn hand.

Van harte danken wij U voor Uw gebed en alle blijken van deelneming, die wij van U in welke vorm dan ook mochten ontvangen bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis. Het was voor ons een grote steun.

**J. M. H. Eijgelshoven-Goossens**  
kinderen en kleinkinderen

Schaesberg, oktober 1979  
Kennedyplantsoen 33

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 9 dec. a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de Heilige Michaël te Schaesberg-Eikske.

Begrafenisond. - M. Lindeman - Tel. 045-313197