



Ik speel in de Engelenrij.

Het heeft de Goede God behaagd,
onze lieveling tot Zich te nemen
Hendrikus, Maria, Wilhelmus
Eijdemis

* geboren 22 Mei 1955

† overleden 29 Mei '55

en werd begraven 1 Juni te Rimborg.

God gaf het ons
God nam het ons
Gods naam zij geprezen.

Het was goed bij ons
Het ging weg van ons
Het was beter in de Hemel.

Daar blijft het ons
Daar wacht het ons
Daar zien we het eenmaal weder.
Pappy en Mammy.

Misschien was ik bij leven
Geen heilig engeltje gebleven.
God nam Uw kind
Omdat het door hem werd bemind.