

Abraham zat op een hete middag voor zijn tent toen er drie mannen aankwamen. Hij riep hen bij zich en zei: "Wees mijn gast en kom bij me eten..."



Herinnering aan

*Hub Eggen
Jan Hubert*

echtgenoot van

Lei Verreck

☼ 18 december 1922 te Hoensbroek
† 11 april 2014 te Landgraaf

De Heer heeft mij gezien

*De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief
mijn onvermogen.*

*Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen
onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons eigen leven,
wil met ons spelen,
neemt ons tot zijn bruid,
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.*

*Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in
onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt,
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet
waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.*

Huub Oosterhuis