





Wij vragen uw gebed voor mejuffrouw

*Therese Johanna
Maria Driessens*

Zij werd geboren te Venlo op 14 april 1906 en overleed zeer plotseling in haar woonplaats Eygelshoven op zaterdag 19 september 1987. Na een plechtige Eucharistieviering op woensdag 23 september in haar parochiekerk St. Jan de Doper legden wij haar te rusten op het kerkhof aldaar waar zij de dag van de Verrijzenis afwacht.

Resie, zoals ze genoemd werd, was een vriendelijke vrouw die altijd klaarstond om te helpen.

Voorkomend als ze was maakte ze dat men graag met haar te doen had. Op bescheiden wijze probeerde ze hulp te bieden waar dit maar nodig was.

Haar leven is niet over rozen gegaan. Ze heeft eigenlijk heel haar leven pijn en lijden gekend, ze is veel ziek geweest. Ook het overlijden van haar zus in 1983 bracht voor haar veel verdriet en

zeker ook eenzaamheid mee. Toch bleef ze optimistisch en blijmoedig. Haar lijden droeg ze met de lijdende Christus, wetend dat door verbondenheid met Hem ook wij eens zullen verrijzen, zoals Christus verrezen is. Want dat tekende vooral haar leven: haar oprecht en levendig geloof, meermalen per week gevoed en gesterkt door de H. Mis. Haar geloof zal niet worden teleurgesteld.

Wij bidden daarom met vertrouwen:
Heer, geef Resie de eeuwige rust,
en het eeuwige Licht verlichte haar,
dat zij ruste in vrede. Amen.

+

Wij danken u voor de belangstelling, betoond bij de uitvaart van Resie.

Wij nodigen u uit voor de plechtige zeswekendienst, die gehouden zal worden op zondag 8 november 1987 om 9.30 uur in de parochiekerk St. Jan de Doper te Eygelshoven.

haar executeur – testamentair.