

O goede en allerzoetste Jezus, zie, ik werp mij op de knieën voor uw aanschijn neder.

Wil in mijn hart prenten levendige gevoelens van geloof, hoop en liefde. Geef mij een oprecht berouw over mijn zonden met het vaste voornemen, mij daarvan te beteren.

Dat bid en smEEK ik U met al de vurigheid van mijn ziel. Vol ontroering en smart beschouw en overweeg ik daarbij uw vijf wonden, er aan denkend, wat reeds de Profeet David U, goede Jezus, over U zelf liet zeggen: „Zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Zij hebben al mijn beenderen geteld”. (Ps. 21, 17, 18.)



Rubens

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID!

JEZUS † MARIA † JOSEPH

Bid voor de zielerust van zaliger

Maria Rosalina Driessen

lid van de H. Familie

auxiliair lid van het Maria-legioen

weduwe van

Adolf Meessen

De dierbare overledene werd geboren te Wijnandsrade 6 september 1878 en stierf te Nuth 8 december 1958, tijdig voorzien van de H. Sacramenten der stervenden.



Zo als deze voorbeeldige echtgenote en moeder geleefd heeft, zo is ze ook gestorven en zo kwam er een einde aan dit eenvoudig, stil, onopvallend en deugdzaam leven.

Alleen voor haar gezin en haar kinderen heeft ze geleefd en gewerkt; opgeruimd en blij is ze door het leven gegaan, vriendelijk en goed voor eenieder.

Dierbare kinderen en kleinkinderen hebt dank voor uw zorgvolle liefde en toewijding, waarmee ge me de laatste levensjaren verzorgd hebt. Blijft voor mij bidden nu ik u voor ben gegaan naar het Vaderhuis, opdat ik spoedig moge rusten in vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid.